

Roskilde Fjords
Kajakklub
Brinchhjemmet
Strandvejen 18
Veddelev
4000 Roskilde



Efterår 2023

Tour de Silkeborg-søerne 2023	2
Kajaktur til Enehøje	4



Tour de Silkeborg-søerne 2023: Super flot vejr, dejlige naturoplevelser, hemmelige kanaler og godt samvær

Vi var tre afsted på touren i år. Finn, Hanne og jeg. Efter at have pakket bilen med udstyr og køletasker med frokost til lørdag og søndag, kørte vi afsted til Silkeborg fredag eftermiddag.

Vi ankom fint til Silkeborg Vandrehjem og fordelte os strategisk på de to bookede værelser. Da vi ankom var stemningen på Gudenåen ved at tage til - en "barbåd" lagde til kaj, da de skulle hente pizzaer. Jeg fik tilbud om et lift til centrum (500 m væk), men vi valgte at gå til byen. Her spiste vi på restaurant i den nedlagte Papirfabrik i Silkeborgs bymidte. Vejret var sommerligt fredag, som det også var både lørdag og søndag.

Lørdag morgen skulle jeg så prøve kræfter med både søer og en erfarne 2-er besætning. Det viste sig hurtigt, at vi - som lovet - faktisk var af sted for at opleve den dejlige natur og de hemmelige steder - og altså ikke på Tour de Gudenåen. Det var en rigtig god dag på Gudenåen, i Brassø, Vejlsø, forbi Brillerne, igennem Borresø og lige en snuser ud i Julsø, hvor vi vendte om og spiste vores medbragte mad med kolde øl. På vejen retur mod Vandrehjemmet mødte vi Hjejlen, som både skaber god stemning og et kæmpe røgslør efter sig. Hjejlen passerede en sidste gang, da vi sad og fik os et par Honey Gold *) foran Vandrehjemmet sidst på eftermiddagen. Virkelig en god rotur med hemmelige passager og flot natur. Lørdag aften spiste vi på restaurant Indelukket ved sejlklubben. Ro-distance 25 km.

Søndag formiddag lagde vi an til en lidt mindre ambitiøs, men flot ro-tur. Jeg blev her introduceret til Finns hemmelige Bæverkanal under Horsensvej. Det er umuligt at se indgangen fra den ene og den anden side. Det er noget, man bare skal vide - at her imellem en masse tætte siv - ja der skal man bare sejle frem, til der pludselig er en glimrende kanal med vand nok til at trække kajakken igennem. En god måde for en begynder til i hemmelighed at snige sig til en benstrækker - for at få gang i blodomløbet i bagdelen. Ro-distance 15 km.

Vi var retur ved 13-tiden og spiste her vores mad, inden vi pakkede bilen og tog land-side-turen fra Silkeborg, forbi Ry og Alken, hvor vi

gjorde holdt ved en af de to badestrande i Mossø, for til sidste at ramme motorvejen retur mod Roskilde.

Jeg kan give mine varmeste anbefalinger til både nye og erfarne medlemmer af klubben om at give sig selv lov til at deltage i sådan en aktivitet. Det har været en rigtig dejlig oplevelse - og så fik jeg mit 200+ km mærke i løbet af weekenden. Det skader jo heller ikke.

Et lille PS: Jeg luftede en mulighed for at arrangere 1,5 dages tur, som alternativ til 2,5 dages turen. Det kan jo være, at det kan øge tilslutningen til næste års arrangement.

Med tak for en fantastisk tour
Steen Olesen

*) Honey Gold fra Grauballe Bryghus er en særlig god øl, som vi smagte nogle af under dagene i Silkeborg. Kan i øvrigt købes her: <https://grauballebryghus.bryg.io/products/20214>



Kajakture til Enehøje

I slutningen af august var jeg sammen med nogle kajakvenner på en 3 dages kajakture til Enehøje. Enehøje er den vestligste og smukkeste af øerne i Nakskov Fjord, den er ca. 2 km lang og 800 m bred. Det er en høj ø med lidt skov, levende hegn, marker, strandenge og småsøer. Vestkysten er en op til 12 m høj skrænt, neden for hvilken der er en fin sandstrand. Øen er ejet af Naturstyrelsen, så der er fri adgang på hele øen med flot og varieret natur samt en meget stor bestand af dådyr. Midt på øen er der en fin lejrplads med shelter, vand og toilet. Lejrpladsen er heldigvis hegnet ind, da de køer, der også græsser på øen, kan være meget nysgerrige og nærgående. Uden hegnet ville det have været en evig kamp for at holde dem fra at gnave i telte, soveposer og andet, som de åbenbart finder meget interessant at smage på.

Vi satte bilerne og pakkede kajakkerne i byen Langø, hvor der både er en fiskerihavn og en lystbådehavn med masser af faciliteter, inklusiv en kajakbro. Fra Langø er der kun 2 km sejlads til landingspladsen ved lejrpladsen, så her kan alle være med.

Enehøje var fra 1926 til 1940 ejet af Peter Freuchen, en meget erfaren polarforsker der sammen med Knud Rasmussen grundlagde og drev handelsstationen i Thule i Nordgrønland. Han deltog desuden i flere af Knud Rasmussens polarekspeditioner.





På den store slæderejse fra 1921 til 1924 gik det imidlertid galt for Freuchen, der i en voldsom snestorm blev fanget under et tykt lag hård sne. For at komme ud formede han en mejsel af sin afføring og kunne, da den var grundig frossen, grave sig ud. Han pådrog sig ved denne lejlighed svære frostskeer i den ene fod, der måtte amputeres, og han måtte opgive sit liv som polarforsker. Freuchen skrev flere bøger om sit liv i Grønland og var også en god foredragsholder, hvis beretninger altid var spækket med farverige historier. I 1924 giftede han sig med stumfilm-skuespillerinden Magda Vang Lauridsen, som var datter af en særdeles velhavende margarinefabrikant. Freuchen var lidt for farverig til den fine margarinefabrikant-familie, der gav ham penge til at købe Enehøje, så man fik





ham lidt på afstand. Under 2. verdenskrig var han med i modstandsbevægelsen, blev fanget og dømt til døden, men undslap og flygtede til Sverige og senere USA. Han døde i 1957 i Alaska og hans aske blev spredt ud over et bjerg ved Thule. En virkelig helt ekstraordinær person, og det var med stor ærefrygt, at vi betragtede solnedgangen ved hans yndlingssted på Enehøje, hvor han rejste en portal af hvalkæber. Efter hans død er der desuden placeret en figur af Freuchen, der snupper en middagslur, på stedet.

Bestanden af dådyr på øen er alt for stor til øens størrelse og bliver kraftigt reguleret hvert år. Vores kajakven Steffen, der er jæger, er med til denne regulering. Han havde købt flere af de nedlagte dyr og medbragt noget af kødet på denne tur, så vi fik lokal aftensmad tilberedt over gløder på lejrpladsens grillrist.

Dagen efter stod menuen på makrel fanget af Bjarne, stegt på tran-giapanden i smør med rigeligt peber også et fantastisk måltid. På anden dagen var vi på en dagstur til Albuen, en halvø forbundet til Falster af en 4 km lang og meget small landtange, lige akkurat bred nok til at anlægge en vej på den. På Albuen var der i halvøens blomstringstid en lodsstation samt et lille fiskersamfund.

På vej hjem til lejrpladsen måtte vi lige forbi Langø for at hente lidt mere rødvin i de parkerede biler og spise en is samt drikke en kop kaffe i en charmerende lille restaurant på havnen.



Hvis man ikke har båd med, kan Enehøje og Albuen besøges med en lille udflugtsbåd med afgang fra Nakskov. Vi talte med nogle af deltaerne på en af turene, de var meget glade for denne og for skippers fortræffelige fortælleevner. Hvis man vil overnatte på lejrpladsen, skal denne bookes på forhånd.

Poul Rosenkilde Kristensen, oktober 2023



Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til
ovenstående adresse eller email til:
karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigerer i indsendt materiale.
Underlødige og injurierende indlæg
kommer kun i bladet såfremt redaktøren
finder dem morsomme og relevante.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer: Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46780574
Best.medl. Tom Søndergaard 30386241
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

På RFK.'s hjemmeside: www.roskildekajakklub.dk kan
læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love,
kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv.
Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus
for nybegyndere. Webmaster er Finn R.

Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea:
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098

Kajakaktiviteter

Stander strygning d. 28 oktober med fest

kl 14:00 Vi ror en tur, eller hvis vejret ikke tillader det, så går vi
en tur i lokalområdet og ser, hvad Veddelev byder på

kl 16:30 Vi stryger standeren og får en lille forfriskning og en
snak

kl 18:00 Vi mødes til Standerstrygningsfest.. med spising
Du og din partner er velkommen...

**Tilmelding på mail til Finn-petersen@mail.tele.dk eller på
opslag i klubben senest søndag d 22. oktober kl 11:30**

I år er det gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Gløgg aften ... datoen er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes på
at få et indslag til vores underholdning,.. nærmere information
kommer snarest

Der er længe til og skoven er stadig grøn, men... når den tid kom-
mer, så er der: **Nytårs roning** som sædvanlig d 1. januar kl 13.00..
omklædt og klar på havnen.. hvis vejret tillader det

Forslag til næsteårs generalforsamling i klubben...Kontakt be-
styrelsen inden nytår, hvis du har et forslag, en ide eller noget an-
det på hjertet der skal op på forårets generalforsamling.